

23 juli 2013 -

Filip Van Zandycke

23 juli

Kleine enquête.

Moet de mama een gasboete krijgen?

Gewoon reageren met JA of NEE. — in [Schaarbeek](#).



© Filip Van Zandycke - www.hoedgekruid.be

- Bob Van Laerhoven, Mina Van Elewyck, Geertje De Ceuleneer en 8 anderen vinden dit leuk.
•4 van de 115

Vorige reacties weergeven

[Vind ik leuk](#) · [Bericht niet meer volgen](#) · [Promoten](#) · [Delen](#) · [Vrienden taggen](#)

- Bob Van Laerhoven, Mina Van Elewyck, Geertje De Ceuleneer en 8 anderen vinden dit leuk.

- **Sara De Bruycker** volgens het reglement wel...
23 juli om 19:57 · [Vind ik leuk](#)

Sara De Bruycker maar is de vraag niet eerder, moet het kind een GAS-boete krijgen?
23 juli om 19:57 · [Vind ik leuk](#)

- **Tom Huygens** · Vrienden met Peter de Caluwe

Uiteraard. Ik heb altijd geleerd dat plassen op het toilet moet, en niet in het openbaar. Als het nog een bos was of zo, kon ik een oogje dichtknijpen, maar op straat!? Die vrouw moet niet alleen gestraft worden voor wildplassen maar ook voor kindporno.

@Sara: minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders; het kind kan niet beboet worden, de moeder wel.
23 juli om 20:02 · [Vind ik leuk](#) · 2

•
Suzanne Pyra Misschien.

23 juli om 20:11 · [Vind ik leuk](#)

•
Veerle Roets Ik ben akkoord met Tom! Ook met de opmerking over wie beboet wordt. Ik krijg er iets van dat mensen vinden zomaar overal te mogen pissen. Mannen vooral. Een maand geleden werd het platdak van mijn buurman twee huizen verder hersteld en die gasten vonden het maar normaal om te pissen net naast mijn tuin. Jong geleerd, denk ik dan!

23 juli om 20:12 via mobiel · [Vind ik leuk](#) · 1

Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Ik heb hetzelfde voor hier... Het portaal van mijn voordeur is blijkbaar de meest favoriete plek van de wijk om 's nachts te komen plassen of kotsen...

23 juli om 20:13 · [Vind ik leuk](#)

•
Veerle Roets En dat is niet fijn!

23 juli om 20:14 via mobiel · [Vind ik leuk](#) · 1

•
Joyz Meuleman Zeg mannekes ... oem te beginne...ne kleine kan zijne pis niet zo ophouden zoals een volwassene dat kan...en bij sommigen is het zelfs gewoon onmogelijk om het op te houden...Dan moet je maar zien dat je snel snel ergens een toilet kan vinden ... en met een beetje geluk doet iemand nog de deur open als je durft te bellen bij de mensen...stel je voor dat je net bij een pedo aanbeld..."je weet maar nooit hé" ... Of moet die moeder de boodschap geven dat de kleine maar in zijn broek doet desnoods ... mooie boodschap is dat... Raar ... die opmerkingen eigenlijk...Wat volwassenen betreft die overal zeiken, meestal mannen, dat is een ander verhaal.. maar kinderen?? Kom zeg ...

23 juli om 20:18 · [Vind ik leuk](#) · 5

Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Ik moest vóór we van thuis vertrokken naar toilet, en als we eventueel iets gingen drinken of zo moest ik daar ook gaan. Als ik daar buiten toch nog moest plassen, gingen we een café of een winkel binnen om daar naar een toilet te vragen. Ik heb nooit ofte nimmer op straat geplast. Zelfs niet als kleine pagadder.

23 juli om 20:19 · Bewerkt · [Vind ik leuk](#) · 1

•
Joyz Meuleman Dat denk jij...

23 juli om 20:20 · [Vind ik leuk](#) · 1

•
Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Dat wéét ik, mijn ouders zouden zoiets nooit toegelaten hebben. Het meest openbare dat ik ooit geplast heb was in de struiken langs een parking op de autostrade in Frankrijk, omdat de openbare toiletten daar écht smerig waren. Maar dat was volledig onzichtbaar voor de omgeving, niet in het midden van de straat, waar er nota bene foto's kunnen genomen worden van de minderjarige privé-delen.

23 juli om 20:22 · [Vind ik leuk](#) · 1

Joyz Meuleman Als er nu éénmaal geen andere keuze meer is dan zeiken in de broek of pissen tegen een boom...wat lijkt jou dan de meest logische beslissing??

23 juli om 20:23 · [Vind ik leuk](#) · 1

•
Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Er is altijd een keuze. Ophouden is er één van. Toen ik jong was toch, ik heb de indruk dat de jeugd van tegenwoordig niets meer gewoon is...

23 juli om 20:24 · [Vind ik leuk](#) · 1

•
Veerle Roets Ik blijf Tom zijn opvatting delen, er is wel altijd een toilet in de buurt, zeker in stedelijke omgeving.

23 juli om 20:24 via mobiel · [Vind ik leuk](#) · 1

Veerle Roets @Jozz: in d'n broek, zo leren ze zindelijk worden.

23 juli om 20:25 via mobiel · [Vind ik leuk](#) · 1

•
Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Trouwens, ik kan het natuurlijk niet weten want ik heb geen kinderen, maar die kleine op de foto ziet er nog jong genoeg uit om een luier te kunnen dragen, nee?

23 juli om 20:26 · [Vind ik leuk](#)

•
Veerle Roets Ik stond ooit met mijn neefje in een overvolle Ici Paris (kerstperiode). Het was net mijn beurt en hij moest pissen. Ben naar dichtstbijzijnd café gegaan en daar is ie netjes naar het toilet geweest. En daarna, opnieuw wachten.

23 juli om 20:28 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Joyz Meuleman Wat is in de buurt?? Voor een kind dat pots heel dringend moet is 2 minuten erg lang hoor...hebben jullie eigenlijk zelf wel kinderen?? Zindelijk zijn heeft te maken met het voelen aankomen dat je moet plassen, dus niet een ongelukje waarbij de de drang niet voelde...ouders trainen hun kind erop om dan inderdaad op het potje te gaan...Eens ze zindelijk zijn kunnen ze wat meer urine ophouden maar plots is de blaas vol en is hun spier nog niet sterk genoeg om lang op te houden, ga je dan nu plots zeggen dat ze wel in de broek moeten pissen??
23 juli om 20:28 · [Vind ik leuk](#) · 1

Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Vandaar: vooraleer je de deur uit gaat je kind verplichten om te gaan plassen, zonder maar.
23 juli om 20:29 · [Vind ik leuk](#)

•

Veerle Roets Nee, ik heb geen kinderen, maar ik zou nooit doen wat die dame doet. Is volgens mij ook vernederend voor het kind. Maar nu krijg ik natuurlijk over me dat ik er niets van ken. Bovendien is het gewoon kwestie van hen het te leren. Mijn neefje was ook pas zindelijk en het lukte wel!

23 juli om 20:30 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Joyz Meuleman Hangt er dus weer vanaf hoe lang je onderweg zult zijn en met een beetje geluk kan je ergens binnen..en anders zal je je route zo moeten berekenen dat je weet wanneer en waar je naar toilet kan gaan...en vooral niet van je pad afwijken.. en zien dat je rekening houdt met hoeveelheid vocht dat je kleine binnen krijgt...lang leven de georganiseerde mensen .. . honden mogen wel in de goot zeiken zeker liefst zeker..

23 juli om 20:33 · [Vind ik leuk](#)

•

Veerle Roets Dat maakt natuurlijk het verschil tussen mens en dier. Mss zijn kinderen daaraan gelijk te stellen!

23 juli om 20:35 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Ik ging het net zeggen... Dus je vergelijkt je kind met een hond? Leuke moeder...

23 juli om 20:35 · [Vind ik leuk](#)

Joyz Meuleman De meeste kinderen zijn zindelijk ... maar zowat elke kind heeft vast en zeker al eens langs de kant staan pissen...en als je ouders zeggen van niet...dan weten ze het gewoon niet meer... bewust verdrongen drama wellicht...een heel dispuut en innerlijke strijd over het al dan niet openbaar plassen...dju toch... weer een slechte daad erbij..foei foei...volgende keer beter timen

23 juli om 20:35 · [Vind ik leuk](#)

•

Joyz Meuleman Nee jullie vinden dat een hond wel in de goot mag pissen...maar een kind zou dat dan niet mogen...rare mensen zijn jullie .. ik maak geen onderscheid ..jullie doen dat..

23 juli om 20:37 · [Vind ik leuk](#) · 1

•

Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

Ik maak inderdaad wel een verschil tussen kinderen en honden. Vreemde mensen die dat niet doen...

trouwens, een hond moet je niet uitkleden en een hond naakt op straat laten paraderen is niet strafbaar. Een kind wel.

23 juli om 20:38 · [Vind ik leuk](#)

•

Joyz Meuleman Er wordt hier niet geparadeerd hé...jullie zijn zelf ziek in het kopke als je zulke gedachte krijgt erbij...een beetje last van het post Dutroux tijdperk??

23 juli om 20:40 · [Vind ik leuk](#) · 2

Veerle Roets Ik vind een mens superieur aan een dier. Met honden heb ik wel ervaring, je kan ze leren om netjes te plassen onder een struik of zo. De mijnen was daar zeer goed in. Kakte ooit eens in 't stad onder een vuilnisbak, moest ik geen eind lopen met de uitwerpselen.

23 juli om 20:41 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Charlotte Mutsaers De mens superieur aan het dier? Laat me niet lachen!!!

23 juli om 20:43 · [Vind ik leuk](#) · 4

•

Veerle Roets Tegenwoordig mag je als vrouw ook niet meer te sexy rondlopen. En worden dingen idd verkeerd begrepen en er anders mee omgegaan dan vroeger. Dat gaat samen met de de evolutie in ons denken

23 juli om 20:44 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Veerle Roets Ja, Charlotte, dat vind ik.

23 juli om 20:44 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Veerle Roets Ik onderschat dieren niet, maar ik zag er nog niet eentje een uitvinding doen!

23 juli om 20:45 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Charlotte Mutsaers Ik ook niet. Mijn definitie van superieur heeft dan ook niets met uitvindingen te maken.

23 juli om 20:46 · Vind ik leuk · 2

Joyz Meuleman Evolutie??...hmmm...ik noem het achteruitgang..op zowat alle vlakken...alles is extreem en zwart wit lijkt me hier.

23 juli om 20:48 · Vind ik leuk · 1

•

Veerle Roets Mijn definitie is dan blijkbaar anders. M.n. Iemand die hoger in rang is. Mss ouderwets, maar nog altijd zo in Van Dale.

23 juli om 20:48 via mobiel · Vind ik leuk

•

Veerle Roets Daar heb je gelijk in, Jozz, maar dat willen wij toch: politie op straat tegen al die criminaliteit. Misdadigers voor eeuwig en altijd opsluiten (zie Dutroux)

23 juli om 20:50 via mobiel · Vind ik leuk

•

Charlotte Mutsaers Haha, ook de bijbel is het met je eens. Wees gerust!

23 juli om 20:50 · Vind ik leuk · 2

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Heeft niets met Dutroux te maken, Joyz. Ook volwassenen moeten niet naakt over straat lopen. Ik heb in dezelfde trand hier op FB een discussie gehad over borstvoeding: ook daarbij vind ik dat blote borsten in het openbaar niet kunnen. Er is geen verschil tussen een naakt kind, een blote borst of een naakte man. Thuis of op plaatsen daarvoor voorzien, niet op straat.

23 juli om 20:50 · Vind ik leuk

Tom Huygens · Vrienden met [Peter de Caluwe](#)

En over het algemeen zijn vrouwen die van zichzelf vinden dat ze "sexy" gekleed lopen gewoon ordinair en vulgair...

23 juli om 20:51 · Vind ik leuk · 1

•

Veerle Roets En hoe is uw definitie, dan, Charlotte (bent u de beroemde schrijfster ?)

23 juli om 20:51 via mobiel · Vind ik leuk

•

Charlotte Mutsaers Precies die willen niets anders dan gepakt worden om daarna alles bij elkaar te piepen!

23 juli om 20:51 · Vind ik leuk · 1

•

Veerle Roets Oei, dat gaat mijn intelligentieniveau ten boven. Graag wat verduidelijking. Terwijl ik het schrijf snap ik het wel: degene die denken het voor ons beter te weten?

23 juli om 20:53 via mobiel · Vind ik leuk

•

Joyz Meuleman Tom joeng...ik steek het beetje energoe dat ik vandaag nog heb echt niet meer in hopeloze gevallen...spijt dat ik eraan begonnen ben...Ik kan je verzekeren dat ik mijn kinderen in het openbaar de borst heb gegeven en ik zal het nog doen ... de eerste die tegen mijn schenen stampt door een opmerking krijgt gewoon een koek oep zijn bakkes...Zeveraars... een extreme actie krijgt van mij een extreme reactie ...dan komt mijn oerinstinct naar boven als inferieur mens...

23 juli om 20:57 · Bewerkt · Vind ik leuk · 1

Veerle Roets Ha, dat is wat we willen, extreme reacties. Anders is het niet interessant.

23 juli om 20:58 via mobiel · Vind ik leuk · 1

•

Charlotte Mutsaers Dank Filip voor dit leuke pornoplaatje!

23 juli om 21:00 · Vind ik leuk · 4

•

Anna Cuypers · 3 gemeenschappelijke vrienden

nee, x

23 juli om 21:03 · Vind ik leuk · 1

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Lol, extreme acties? Gewoon omdat ik vind dat naaktheid thuishoort in huis, in de sauna of op een naaktstrand, en niet op straat of in een restaurant? Omdat ik vind dat plassen niet op straat maar enkel op toilet kan? U bent in de jaren '60 opgegroeid zeker? Nieuwsflash: de hippies zijn verleden tijd, mensen gedragen zich iets deftiger vandaag de dag. Alhoewel...

PS wanneer ik op restaurant lekker van mijn eten aan het genieten ben en er plots naast mij een vrouw haar borsten op tafel gooit, of een kind tegen een stoel begint te plassen, mag je er jheel zeker van zijn dat ze van mij een opmerking gaan krijgen. En die stoemp op mijn bakkes krijgt ze dan meteen terug.

23 juli om 21:08 · Bewerkt · Vind ik leuk

Anneke Morrens · Vrienden met [Luc Lenaerts](#) en [20 anderen](#)

NEEN!

23 juli om 21:05 · Vind ik leuk

•

Anneke Morrens · Vrienden met Luc Lenaerts en 20 anderen

Ik lees hier veel gezeik!

23 juli om 21:08 · [Vind ik leuk](#) · 6

•

Veerle Roets Ik vind wel dat het niet aan gemeentemedewerkers is om boetes op te leggen, maar wel aan een lid van de rechtelijke macht. Eigenlijk vind ik dat te kern van de discussie.

23 juli om 21:09 via mobiel · [Vind ik leuk](#) · 1

•

Veerle Roets Ja, Anneke, dat krijg je met zo'n onderwerp!

23 juli om 21:09 via mobiel · [Vind ik leuk](#) · 2

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Het ging niet over wie de boete mag/moet uitschrijven, het gaat over het feit of wildplassen al dan niet toegelaten is. In mijn ogen niet. Daarbuiten kan het mij absoluut niets schelen wie de boete uitschrijft, zolang ze het maar geen tweede keer doet.

23 juli om 21:10 · [Vind ik leuk](#)

Joyz Meuleman Ik ben van 75 Tom, de generatie die nog vrijheid heeft gekend ... ik wens je veel succes met je deftig leven... ik hoop dat je geen trauma's moet oplopen nog...en voor de rest moet je in je eigen bord kijken in niet naar de borsten van je buurvrouw...of heeft jou mama je dat nooit gezegd

23 juli om 21:13 · [Vind ik leuk](#) · 2

•

Veerle Roets Wildplassen is volgens diverse gemeentelijke reglementen niet toegestaan. Ik heb wel problemen met het uitschrijven van boetes door mensen die niet nuanceren. Mocht ik rechter zijn, zou ik geen boete geven. Een GAS-ambtenaar doet dat wel. Zonder recht van verdediging. Nochtans een universeel recht

23 juli om 21:14 via mobiel · [Vind ik leuk](#) · 1

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Ik ben van niet veel later (82) en heb ook veel vrijheid gekend. Maar op een beschaafde manier... Wildplassen en geslachtsorganen flashen in het openbaar hoorden niet bij mijn opvoeding. Maar blijkbaar ben ik dus abnormaal...

23 juli om 21:15 · [Vind ik leuk](#)

•

Joyz Meuleman Een borst is geen geslachtsdeel beste Tom, dat maken mannen ervan...die zogezegd groot gebracht zijn met diezelfde borst...als je de natuur volgt..

23 juli om 21:16 · [Bewerkt](#) · [Vind ik leuk](#)

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Een man gaat ook niet in bloot bovenlijf aan tafel zitten, ik zie niet in waarom een vrouw dat wél zou mogen doen. In verschillende politiereglementen (ik denk nu vooral aan de kust) staat er trouwens letterlijk dat vrouwen én mannen hun borst moeten bedekken eenmaal ze van het strand zijn. Naakte bovenlijven op straat mogen er niet.

23 juli om 21:17 · [Vind ik leuk](#)

Joyz Meuleman Een vrouw die borstvoeding geeft zit niet helemaal naakt .. je moet al goed zien als je iets zou willen zien...als je durft..

23 juli om 21:19 · [Vind ik leuk](#)

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Liever niet, naakte borsten aan tafel zijn wansmakelijk, ik probeer er dus niet te veel naar te kijken.

Ik ben ooit op het werk een bureau binnen gewandeld waar iemand " bezig " was met haar kleine (ze had na het kloppen zelfs gezegd dat ik mocht binnenkomen, zonder me te verwittigen) en ik heb toen véél meer borst gezien dan me lief is...

23 juli om 21:21 · [Vind ik leuk](#)

•

Veerle Roets Ik ben van '68 ... Maar niet in die geest opgevoed. Soit. Joyz (sorry ik schreef eerder je naam verkeerd) je moet eens lezen: Desmond Morris. Er is wel een evolutie (hier ben ik weer) van de borst : van nihil seksueel orgaan tot wel. Ik weet het niet meer precies. Had iets te maken met rechttop gaan staan. En idd, een vrouw die de borst geeft, is niet storend. Je ziet er nauwelijks iets van. Ben ik mee akkoord.

23 juli om 21:21 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

•

Veerle Roets Tom, je bent dingen door elkaar aan het haspelen. Die reglementen gaan over monokini (weet niet of dat nog in is) dat is iets dat men uit het strafrecht heeft moeten halen. De parlementaire debatten zijn boeiend om te lezen.

23 juli om 21:25 via mobiel · [Vind ik leuk](#)

Leen Huet Over moeders kan ik moeilijk oordelen; ik zou alleszins wel proberen een meer afgeschermd plaats voor het kind te zoeken. Achter dat blauwgele wandje bijvoorbeeld.

23 juli om 21:25 · [Vind ik leuk](#) · 1

•

Veerle Roets Ja, Leen, dat had ze beter gedaan!

23 juli om 21:28 via mobiel · Vind ik leuk · 1

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Veerle, mannen dragen bij mijn weten geen monokini. In Oostende in elk geval, was het ook voor mannen verboden om in bloot bovenlijf door de winkelstraat te wandelen (ik spreek van een 10-15 jaar geleden, toen ik er nog werkte in de zomer).

23 juli om 21:30 · Vind ik leuk

•

Joyz Meuleman Hilarisch Tom... jij moet een soap maken van uw trauma's, dan ben je goed " bezig" ...

23 juli om 21:33 · Vind ik leuk

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Geen trauma's, Joyz, enkel een goede opvoeding...

23 juli om 21:34 · Bewerkt · Vind ik leuk

•

Veerle Roets Ik ken niet alle gemeentereglementen, Tom, zou goed kunnen.

23 juli om 21:37 via mobiel · Vind ik leuk

Joyz Meuleman o ja das waar, een deftige opvoeding ..

23 juli om 21:38 · Vind ik leuk

•

Tom Huygens · Vrienden met Peter de Caluwe

Geen reden om venijnige opmerkingen te beginnen geven, Joyz. Hou het wat proper.

23 juli om 21:40 · Vind ik leuk

•

Joyz Meuleman Venijn rijmt op pissijn...ik kan rijmen en dichten zonder mijn als dat niet proper is...

23 juli om 21:43 · Vind ik leuk

•

Vera Lewijse · Vrienden met Johan Swinnen en 1 andere persoon

Goh, zeg zoveel wind over een kind dat nodig moet plassen. Neen natuurlijk.

24 juli om 8:21 · Vind ik leuk · 2

•

Tom van Nuffel Nee, tuurlijk niet!

24 juli om 9:28 via mobiel · Vind ik leuk

•

Chantal Thiry · 38 gemeenschappelijke vrienden

Nee !

24 juli om 12:11 · Vind ik leuk

•

Karl Debbaut Nee

24 juli om 12:20 · Vind ik leuk

Nane Dierickx nee. als een kindje zo nodig moet, moet het gewoon

24 juli om 12:24 · Vind ik leuk · 1

•

Ingrid Knipfer neen

24 juli om 12:27 · Vind ik leuk · 1

•

Etienne de Pauw Nee maar wel de ambtenaar die haar eventueel een boete aan zou smeren

24 juli om 13:02 · Vind ik leuk

•

Aneta Dantcheva Nee dus - als ik "zo nodig" mijn standpunt moet geven

24 juli om 13:22 · Vind ik leuk · 1

•

Benjamin Tollet NEE, de stad of gemeente moet een gasboete krijgen wegens het ontbreken van openbare toiletten

24 juli om 13:25 · Vind ik leuk · 5

•

Gromski de Grom Neen, een plasboete...

24 juli om 14:06 · Vind ik leuk

•

Ann Casimira Van Goidsenhoven · 17 gemeenschappelijke vrienden

Nee, want gasboetes zijn op zich belachelijk. een stamp onder haar kont of een scheldtirade van een voorbijganger is nét zo leuk, en misschien nét iets minder effectief. Voor de rest sluit ik mij aan bij Benjamin Tollet.

24 juli om 14:30 · Vind ik leuk

Dree Peremans een gasboete voor het dragen van een rok in vreselijke kleuren!

24 juli om 14:55 · Vind ik leuk · 2

•

Jan De Zutter Uiteraard moet mama geen gasboete krijgen. Als een kind moet plassen, moet je razendsnel reageren. Dat weet elke ouder

24 juli om 15:31 · Vind ik leuk · 1

•

Ann Casimira Van Goidsenhoven · 17 gemeenschappelijke vrienden
mensen die hun kinderen in hun plabroeken laten rondlummelen zouden een gasboete moeten krijgen. arme drommels. kinderen zijn geen volwassenen in mini-formaat he.

24 juli om 15:33 · Vind ik leuk · 1

•

Gaby Geysens · Vrienden met Lydia Deveen en 21 anderen
NEE

24 juli om 16:17 · Vind ik leuk

•

Willy Verkoelen ja
24 juli om 16:42 · Vind ik leuk

•

Karin Hulsman Ja, stel je voor zeg dat iedereen op straat gaat zitten poepen, we zijn toch geen honden... of beter een vieze stoep, dan een volle broek zal ze gedacht hebben..

24 juli om 16:58 · Vind ik leuk

Filip Van Zandycke @ Karin: "poepen" - seks op straat is niet ingeburgerd in België ...

24 juli om 17:00 · Vind ik leuk · 4

•

Tine Mortier Ik vraag me vooral af hoeveel voorstanders van de gasboete in dit geval er zelf kinderen hebben.

24 juli om 17:01 · Vind ik leuk

•

Eva Hilhorst Nee, ik ben tegen GAS-boetes in het algemeen.

24 juli om 17:13 · Vind ik leuk

•

Hilde Van Mieghem Nee absoluut niet!

24 juli om 17:18 · Vind ik leuk · 1

•

Jean-Noël Gobron Wat is daar nu verkeerd aan, een klein piske tegen de boom... en dat is nog goeie kompost ook. Dus resolut NEE! Maar wat mij betreft mogen ze wel boetes uitdelen aan baasjes die hun honden op voetpaden laten poepen zonder het daarna op te ruimen in de daartoe voorziene zakjes, mensen die blikjes en allerlei andere rommel overal achterlaten, dronkaards die overal wildplassen tegen gebouwen, deuren, winkelruiten, enz. Taggers die het ook overal doen en rokers die hun peukjes ook massaal op de voetpaden gooien.

24 juli om 18:16 · Vind ik leuk · 1

Riet Ramaekers Mensen zonder kinderen zeggen ja, mensen met kinderen zeggen neen. Dat lijkt me duidelijk genoeg

24 juli om 19:56 · Vind ik leuk

•

Johan Coppens Natuurlijk Neen Bovendien zou de stad zich met de echte problemen moeten bezighouden ipv kinderpipi of een kersenpit !

24 juli om 20:27 · Vind ik leuk

•

Yves Cantraine Nee. Een boet? Dat is belachelijk. Hoewel ik nooit zo op straat pipi heb gemaakt. Dus: hoe deed ik????? Pipi doen alvorens te vertrekken, waarschijnlijk. Maar het kind heeft waarschijnlijk nee gezegd. En het kind heeft altijd gelijk, anders is er een trauma. Voilà, Filip.

24 juli om 20:36 · Vind ik leuk · 1

•

Nadine Corné T is wat dubbel he ? langs de ene kant moet dat kleintje z'n plasje doen en langs de andere kant ben je bezig met een verkeerde opvoeding... Tja....

24 juli om 21:17 · Vind ik leuk

•

Lief Vandervoort neen
24 juli om 23:22 · Vind ik leuk

•

Chris Vermeir uiteraard NEEN!
25 juli om 1:09 · Vind ik leuk

Christel Lanckvrind NEE
25 juli om 11:41 · Vind ik leuk

•

Mitta Van der Maat Nee. Nee. Nee.

25 juli om 13:26 · Vind ik leuk · 1

•

Mina Van Elewyck alè jong, hoe dikwijls zetten onze moeders ons niet even naast de berm vroeger, een kat een kat noemen hè! geen GAS, no way!

25 juli om 13:32 · Vind ik leuk · 1

•

Mitta Van der Maat Van Elewyck: Ja of nee!

25 juli om 13:33 · Vind ik leuk

•

Mina Van Elewyck ah ba NEEEEEE zo goed

25 juli om 13:33 · Vind ik leuk · 1

•

Daan De Moerloose · 34 gemeenschappelijke vrienden

Herkenbaar, gezien de Zuidfoor hier voor mijn deur staat. Men zou in ieder geval die moeder er op moeten aanspreken, of een GAS boete hier de beste oplossing voor is, daar heb ik mijn twijfels over. Dat kindje wordt immers groot, dus herhaling is onwaarschijnlijk. En GAS-boetes ondergraven de rechtstaat, dat is voor mij als liberaal dus eerder een toegeven dat uw justitie niet optimaal werkt.

25 juli om 14:36 · Vind ik leuk

Sarah Wagemans Nee, moet kunnen. Wat een onzin daar een GAS-boete voor geven, of daar tout court een probleem mee hebben, tijd om weer terug wat normaal te beginnen doen misschien? Vroeger kon dat allemaal, ik herinner me mijn grootmoeder die me 'over 't putteke hield' op straat. Voor zover ik weet is er daar niemand door dood gevallen ofzo hoor, geen aardbevingen veroorzaakt, geen terroristische aanslagen, geen gebouwen die in elkaar zijn gestort, geen beurscrash, en de Jos en Mariette vanachter den hoek zijn niet plots blind geworden. En wat volwassenen en wildplassen betreft, wij betalen belastingen, installeer daar gratis publieke WC's mee, onderhoud ze, hang er wc-papier in, ja betaal er zelfs extra personeel mee om dat in het oog te houden (ik weet het, gewaagd voorstel!) en gedaan met wildplassen. Soms kan het simpel zijn. Voor zo'n dingen dient belastinggeld namelijk. Niet om de banken te redden.

25 juli om 16:32 · Vind ik leuk · 1

•

Walter Vermander nee

29 juli om 12:07 · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Jutta Buyse Nee natuurlijk!

1 augustus om 18:08 · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Liesbet Polspoel Nee!

1 augustus om 23:55 via mobiel · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Els De Pauw Nee!!!!

6 augustus om 19:53 · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Mina Van Elewyck nee!

6 augustus om 20:00 · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Christina Gens Nee. Absoluut niet. Als ik goed kan zien is dit een kind en is er inderdaad niet gezorgd voor veel alternatief. Vaste materie wel oprapen.

6 augustus om 22:52 · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Ilanja Van Zandycke · 5 gemeenschappelijke vrienden

Nee

7 augustus om 23:09 · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Bob Van Laerhoven Nee...Als een kind geen kind meer kan zijn, waar gaan we dan heen? Doemetoch!!!!

9 augustus om 22:29 · Vind ik niet meer leuk · 2

•

Hendrick J. Blickfield Neen! De "verbalisant" daarentegen, én z'n moeder... O ja, sorry - dus NEEN!

9 augustus om 22:38 · Vind ik niet meer leuk · 1

•

Bert D'hondt Tuurlijk niet.

12 augustus om 10:09 · Vind ik niet meer leuk · 1